

Det borende X

Dines Bogø er karl for sin hat, når der skal bores dybt i lokalhistorie, krimigåder fra virkelighedens verden og sporing af snart sagt hvem eller hvad som helst. Han har det fint med konstruktivt samarbejde - men faktisk arbejder han bedst et stykke væk fra flokken

AF HANNE HØJBERG

DRAGØR: Hvad den mand ikke har næsen nede i... Hidtil uløste kriminalgåder. Lokalhistoriske detaljer, der udmønter sig i artikler, bøger og foredrag. Foreninger i hobetal. Samlermanier, der breder sig fra gamle skilte, henover sjældne omstillingsborde og historiske lydoptagelser, til udrykningskøretøjer i miniformat.

Dines Bogø blev på et tidspunkt træt af altid at svare på hvad han har skrevet hvor mange artikler om, holdt foredrag om, skrevet bøger om. Så han pakkede alle svarene sammen med links til sine interessefelter og lagde dem på sin hjemmeside - en slags status over Dines Bogø, der opdateres ofte og gør sidens besøgende stakåndet - prøv selv på www.din-bog.dk.

Allerede som skoleelev fritdrev han tiden med adskillige fritidsbeskæftigelser: Morgenavisbud, reservepostbud, telegrafbud, skolebibliotekar, kommis.

Har du aldrig nogensinde hængt ud på gadehjørnet med de andre knægte?

»Nej, aldrig - hvad skulle jeg det for?«

Er du lidt af en enspænder?

»Jaah, kan du ikke finde et lidt mere positivt ord for det... Jeg er ikke noget flokdyr, jeg går mine egne veje. Jeg har mærket det tydeligt på mine arbejdspladser - det er ikke gruppearbejdet jeg har fået førstepræmie for. Det er jo meget in med teamwork i dag, og jeg vil meget gerne være med i et team hvis alle har samme formål med at være der. Men

hvis formålet er at skaffe en enkelt person stjerner på skulderen, så står jeg af«, siger Dines Bogø.

For knap to år siden gik han på pension efter en længere karriere som systemkonstruktør i den bank der i dag hedder Nordea. Fundamentet for hans arbejdsliv - såvel som for de talrige hobbyer - har altid været dyb interesse.

»Om arbejdstiden var 30 eller 50 timer om ugen var lige meget. Vi var pionerer i edb dengang da det hele begyndte for mig i 1967, og vi havde jo en status hvor kolleger nærmest bukkede for os og spurgte om vi ikke kunne hjælpe. Vi var nogle små paver der mødte og gik når det passede os - til gengæld var vi der også nat og dag når noget brændte på. Det mest spændende var når man helt fra starten af et projekt kunne interviewe brugerne - derigennem kunne man tit undersøge om brugerne reelt brændte for sagen eller egentlig kunne undværes. Det afhang hele projektets succes som regel af - og den vurdering gælder ikke kun edb, det gælder alt!«, mener Dines Bogø.

Foreningsgrådig

Dines Bogø er medlem af 20 foreninger - heraf 6 lokalhistoriske. *Smager det alligevel ikke lidt af flokdyr - at opsøge andre med samme interesse som én selv?*

»Jeg synes det er spændende at mennesker samles og arbejder for andres skyld med at arrangere foredrag og møder - det vil jeg gerne komme til. Via foreningerne har jeg fået en kontakflade der er utroligt stor. Så når nogen spørger mig om noget, så kender jeg ham eller hende der sidder i en forening som kan svare på det. Det har mange jo fundet ud af, så jeg skriver og modtager e-mails hele dagen«.

Sådan en slags oplysningstjeneste?

»Ja, meget, men jeg bruger det også selv som netværk«.



Dines Bogø med et sjældent samlereobjekt, et specielt vaterpas - en libelle - fra et tysk fly der blev efterladt i Store Magleby i 1945. FOTO: CAMILLA HEY

Udover de mange foreninger fortæller Dines Bogø om et voldsomt antal andre interessefelter, som der er lagt links ind til. Vi nævner i flæng: Mobilmasters placering, danske nummerplader, alverdens flag, franske postkort.

Så når du ikke er til møder eller foredrag i alle dine foreninger, sidder du så foran din computer resten af tiden?

»Ja, men nu sidder jeg herinde i stuen sammen med Lene med min bærbare. Det er hyggeligt for så tænder vi pejsen, og så lukker jeg måske ned så vi for eksempel kan se en film sammen. Mænd kan normalt kun lave én ting ad gangen, og det er ikke engang bare en dum vits. Lene kan godt se om jeg er koncentreret om en artikel eller bare sidder og pjatter rundt. Og jeg kan godt se om hun er fordybet i en film. Så venter jeg til det passer med at

de kysser rigtig længe på filmen, så kan jeg spørge til det ene eller det andet«.

Hitlers hovedkvarter

Den store kontakflade og lysten til fordybelse giver somme tider Dines Bogø indblik i nogle sager ingen andre kender til.

For eksempel har han som den eneste i Danmark, med Frederiksbergs politimesters og rigsarkivarens tilladelse, fået aktindsigt i og kopiadgang til akterne om dobbeltmordet på Frederiksberg - en kriminalsag om drabet på ægteparret Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsen i 1948 - en sag der ellers er båndlagt til 2023.

Hvad er det der gør at netop du får indsigt i sådan nogle hemmeligheder?

»Kildebeskyttelse er et nøgleord for mig, og det ved mange. Jeg ved meget som jeg ikke kunne drømme om at skrive om. Det

bevirker at utroligt mange har fortalt mig noget de ikke har fortalt til andre.

Som jeg så siden prøver at få verificeret ad andre veje. I kraft af min viden om årstal kan jeg hurtigt få bekræftet om nogen er inde i sagen, eller bare husker meget forkert«.

Et af Dines Bogøs interessefelter er 2. Verdenskrig, og på en rejse til Berlin stødte han tilfældigt ind i en østtysk ingeniør som forsynede ham med flere fotos fra Hitlers bunker, det der officielt ikke længere eksisterer, men ifølge Dines Bogø er den der under asfalten - der skiltes blot ikke med det af frygt for at det skal blive et kult-sted.

En ting er at du gennem opbygget tillid får nogle gode kilder, men hvad med sådan et tilfælde i Berlin med en mand du aldrig har set før. Er du særligt god til at se troskyldig ud?

»Nej, jeg lyder nok bare interesseret. Man kan høre på mig at jeg har undersøgt sagen på forhånd - jeg kommer ikke bare og spørger om der ikke var noget om at Hitler boede her. De finder hurtigt ud af at jeg måske ved mere om sagen end dem selv, og så vil de gerne gøre mig den tjeneste. Andre gange er jeg faldet over noget ved et tilfælde, som jeg ikke ved noget om, og så er der afvisning med det samme. Indtil man vender tilbage og har sat sig ind i stoffet«.

Tilliden brudt

Men hjælpsomhed med interesse som brændstof har også sine grænser. En enkelt episode, hvor Dines Bogø følte sig udnyttet, fortæller han gerne om så tit han kan komme til det.

Livjæger, garder og politimand Helge Stub samlede information til en erindringsbog om sit politiarbejde under 2. Verdenskrig, men døde i januar 2002 da han var halvvejs med researchen.

Hans forlag Prudentia hævdede fortsat sin ret til at udgive bogen, men sagde ja tak til Dines Bogø og Niels Gyrsting trådte til og redigerede bogen færdig.

»Jeg brugte en måned på arbejdet og indkøbte billeder og redigerede dem til. Men vi fik slet ikke at vide da bogen udkom, og vi måtte selv bede om allernådigst at få ét eksemplar hver af bogen. Mage til utaknemmelighed har jeg sjældent været ude for - dér strammede man skruen«.

Fornyset bekendtgørelse af Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

Tårnby Kommunalbestyrelse vedtog den 28. februar 2006 kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder endeligt.

Vedtagelsen blev offentligt bekendtgjort den 14. marts 2006, men ved en beklagelig fejltagelse, indeholdt bekendtgørelsen ikke den efter loven krævede klagevejledning. Derfor foretages der nu fornyset bekendtgørelse af kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder.

Kommuneplantillægget for detailhandel og centerområder ændrer lidt på den eksisterende centerstruktur i kommunen, der blev fastlagt i forbindelse med kommuneplan 1995-2005.

Udover mulighederne for detailhandel omfatter kommuneplantillægget mulighed for fortætning i forbindelse med flere af centerområderne blandt andet for at markere disse områders fremtræden i bybilledet og give dem tyngde.

Jf. Lov om planlægning § 12 kan kommunalbestyrelsen inden for byzonen modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, som strider mod kommuneplanens rækkefølgebestemmelser eller rammedel.

Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder, kan ses på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk og på Tårnby Rådhus, Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker

Klagevejledning

Vedtagelsen af Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder kan for så vidt angår rettlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af det vedtagne Kommuneplantillæg. Det vil sige fra den 30. maj 2006

Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolen skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato.

Klage over rettlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

taarnby.dk

taarnby.dk

Tilbud til Tårnby borgere,

der på grund af aldersbetinget svagelighed eller handikap, har en varig nedsættelse af gangfunktionen.

Rollator-træf

Onsdag den 31. maj 2006.

Pensionisthuset "Pilehaven", Kongelundsvej 298, klokken 10-12
Pensionisthuset "Sølgården", Nordmarksvej 90, klokken 13-15

Man kan møde op, hvis man vil

- ansøge om rollator, albestokke eller transportkørestol
- have sin rollator eller transportkørestol efterset, eller
- have et "mini-kursus" i brugen af rollator, albestokke eller transportkørestol

Vi byder på en kop kaffe, hvis der opstår ventetid.

Vel mødt

Tårnby Kommune



Tårnby Kommune

