

## Prins Knud og Dehlsen



10. juni 1964. Familien fra Sorgenfri slot på besøg i Villa Rytterhøj hos Astrid og Alfons Dehlsen, da prinsen fik overrakt humørmedaljen.

Året før havde prinsesse Caroline Mathilde og prins Knud været med til at festligholde Dehlsens guldbrillup. (Billederne, der har tilhørt familien Dehlsen, er nu på Dragør Lokalkarkiv).

16. juni 1964 kunne man i ugebladet "Hjemmet" læse, at arveprins Knud havde fået ugens Humørmedalje. Det var en gammel ven fra Dragør, der havde indstillet prinsen til medaljen.

Forhenværende hotelejer A. Dehlsen, Rønne Allé 17 (Villa Rytterhøj) havde skrevet til ugebladet og motiveret indstillingen. Dehlsen fortalte, at hustruen Astrid og han havde kendt prins Knud i mere end 25 år.

De lærte prins Knud at kende en dag, hvor han kom på hotellet for at arrangere en marinesfest. På det tidspunkt var arveprinsen kommandant på Dragør fort.

Det havde gennem årene udviklet sig til et varmt venskab, hvor prinsesse Caroline Mathilde og prins Knud tit besøgte familien Dehlsen på Dragør Badehotel. Prinsen havde ofte underholdt gæsterne på hotellet med sit gode og mange gange løsslupne humør.

Prins Knud havde en fantastisk hukommelse for datoer. Han huskede altid fødselsdage, jubilæer og andre runde dage.



*Dragør Badehotel 1938. Mandskab fra Dragør fort spillede ved Dehlsens sølvbryllup. Orkesteret spillede på tromme, violin, horn, harmonika og sav. Prins Knud, venner og familie var med til at fejre dagen.*

Artikel i Dragør Nyt, 24. okt. 2000.

En dag, sidst i halvtresserne, havde prinsen dog overrasket familien Dehlsen. Et bud afleverede en stor buket blomster på Badehotellet med en hilsen fra prins Knud. Dehlsens kunne ikke forstå, hvad anledningen kunne være.

Næste gang de så prins Knud, takkede de selvfølgelig for blomsterne, og prinsen fortalte så grinende, at han havde sendt buketten nøjagtig på 20-års dagen for deres første møde.



*Et meget ungt par. Begge født i nov. 1889. Alfons Dehlsen havde som værnepligtig været kok på Holmen. Han havde i tyverne haft en farm i Australien sammen med broderen Charles. I 1932 kom Astrid og Alfons til Dragør, hvor de købte Badehotellet (beskrevet i bogen "Dragør Badehotel).*